



Van thuiszorg naar boomzorg

Interview: de carrièreswitch van Fleur van Dinteren

Fleur van Dinteren (23) uit Wijchen is als jonge vrouw werkzaam in de voornamelijk door mannen bevolkte boomverzorging. Hiervoor werkte ze in de zorgsector. Waarom maakte ze deze opmerkelijke overstap, hoe gelukkig maakt de boomverzorging haar en hoe is het om als vrouw te werken in deze sector?

Auteur: Jeroen Poldermans

‘Het vellen van een zieke boom heeft voor mij iets magisch. Dat moment waarop een boom langzaam maar zeker krakend begint om te vallen. Het geluid van de zwiepende wind door de takken en langs de stam en vooral het harde knarsen als hij met geweld en opspat-

tende houtsnippers ter aarde stort. De mooie plekken in een bos, de dieren die je tegenkomt, en de zonsopgang en zonsondergang die je meemaakt. Dat zijn de redenen dat ik voor de boomverzorging heb gekozen.’

In de voetstappen van haar moeder

Fleur werkte voorheen als huishulp en woonkamerassistente in een instelling voor dementerende ouderen. Kamers poetsen, eten koken, mensen naar het toilet begeleiden en een praatje maken met de bewoners waren haar dagtaken. Ze koos voor dit vak omdat haar moeder ook altijd in de zorg werkte en ze graag in de voetstappen van haar moeder wilde treden. ‘Ik was nog heel jong en wist niet goed wat ik nou eigenlijk precies wilde. Toen ik er drie jaar als hulp op had zitten, merkte ik dat mijn werklust afnam en dat dit werk me begon te vervelen’, vertelt Fleur. Het werd tijd voor een andere koers.

Er ging een knop om

‘In 2018 overleed mijn moeder na een ziekte. Ik

heb haar tot het laatste moment mogen verzorgen’, vervolgt Fleur. ‘Ik kwam na haar overlijden in een donker dal terecht en wilde even niks meer van anderen weten. Er is toen bij mij een knop omgegaan. Ik wilde gaan doen wat ik echt leuk vond en geen dag voorbij laten gaan zonder plezier te ervaren. Ik denk dat ik wel kan stellen dat de boomverzorging een middel was om dat doel op een mooie manier in te vullen.’ Hoe is ze in de boomverzorging terechtgekomen?

Van binnen naar buiten

Fleur had op de middelbare school altijd problemen met theoretische vakken. Na wat omzwervingen kwam ze terecht bij VSO Kristallis in Nijmegen, dat de focus legt op praktijkgericht onderwijs. Fleur legt uit: ‘De praktijklessen werden gegeven in en rond museum Orientalis. Je mocht er bijvoorbeeld op de trekker rijden, dieren voeren en de stallen van ezels en schapen schoonmaken. Ik merkte toen dat ik goed tegen de diverse weersomstandigheden kan en ook het buiten werken beviel me prima.



‘Het is precies die adrenalinekick die mijn dag goedmaakt’

Dat besef nam ik mee toen ik op zoek ging naar werk waar ik wel gelukkig van werd. Toen bood een uitzendbureau mij de mogelijkheid een dag op proef mee te draaien bij een boomverzorgingsbedrijf. Die dag kwam ik erachter wat ik wilde.’

Adrenalinekick

‘Het buiten fysiek bezig zijn trekt mij aan’, vervolgt Fleur. ‘Natuurlijk zitten er ook rotdagen tussen, met een gevoelstemperatuur van min tien, waarop je liever thuis bij de kachel zit, maar de vrijheid maakt alles goed. Het is allemaal wat lomper dan in de zorg, maar dat past beter bij mij. Ik ben nu het klimmen aan het verbeteren; ik heb een schop onder mijn kont

nodig om hoger een boom in te gaan. Als je over de angst heen stapt en het lukt, krijg je die kick die ik zoek en nodig heb. Het is precies die adrenalinekick die mijn dag goedmaakt. De fysieke uitdaging die de boomverzorging mij geeft, is heel belangrijk voor me. Het is af en toe fysiek een zwaar beroep. Dan heb ik een dag stammen lopen tillen en kom ik ’s avonds flink kapot thuis, maar wel met een gevoel van: ik heb vandaag hard gewerkt, ben in de natuur geweest, ben veel in beweging geweest en heb gedaan wat ik leuk vond.’

Vrouw in mannenwereld

‘In het begin was ik nogal onzeker en werd ik achter de versnipperaar gezet. Ik ben geen

boom van een vent, dus gingen ze ervan uit dat ik niet veel anders kon. Later kwam ik bij een ander bedrijf, waar ik kon laten zien wat ik in mijn mars had. Daar heb ik ook de meeste ervaring opgedaan. Het trok direct bekijks, zo’n jonge meid met een kettingzaag. Natuurlijk zijn mannen meestal fysiek sterker, maar ik ben het type vrouw dat door wil werken, niet snel vraagt om een helpende hand en een stapje extra wil zetten. Ik maak me wat betreft de fysieke uitdagingen geen zorgen. Het is wel iedere keer weer wennen als je op een nieuwe werkplek komt en negen van de tien of alle collega’s mannen zijn. Mijn voorkeur gaat trouwens uit naar mannen, omdat je bij vrouwen vaak die onderlinge strijd hebt. Mannen zijn meestal meer recht voor zijn raap. Ik heb iemand nodig die heldere opdrachten of commentaar geeft. Daar kan ik op reageren en dan is het klaar. Duidelijkheid en eerlijkheid heb ik nodig.’

Eigen bedrijf

In december 2023 is Fleur haar eigen boomverzorgingsbedrijf begonnen (www.vandinterenboomverzorging.nl). ‘Toen ik in loondienst werkte, raakte ik snel verveeld op telkens dezelfde werkplek, waardoor irritaties al snel een rol gingen spelen. Nu ik zzp’er ben, voelt die druk wat minder, omdat ik veel meer vrijheid heb en zelf bepaal waar ik ga en sta. Dat vind ik veel prettiger werken. Ik ben amper voor mezelf begonnen, maar ze weten me al te vinden. Ik word door bedrijven en particulieren ingehuurd en via partnerbedrijven werk ik ook voor gemeenten. Ik beschik over kettingzagen, een klimgordel en al het basismateriaal, en niet te vergeten over een goede boekhouder, want cijfers waren nooit mijn sterkste kant.’

Roeping gevonden

Er valt in dit vakgebied nog genoeg te leren, vertelt Fleur. Kraanwerk en klimmen zijn onderdelen waarin zij zich meer wil gaan specialiseren: ‘Ik ben begonnen aan mijn ETW en mijn plan voor de toekomst is dat ik een alleskunner in de boomverzorging wil worden. Ik heb in de buitenlucht, in het groen tussen de bomen mijn roeping gevonden en wil dit nog heel lang blijven doen!’



BE SOCIAL
Scan, lees & deel!