

'Franse slag'

Even geleden is er een boek uitgebracht over bomen op begraafplaatsen. Ik heb het nog niet aangeschaft of ingekeken, maar ik moet toegeven, er staan wat mooie bomen op begraafplaatsen in Nederland. Wat mij echter stoort aan begraafplaatsen en sowieso aan de openbare ruimte, is die typisch Nederlandse 'opruimwoede'. Alles moet er strak en opgeruimd bij liggen, geen blaadje in de weg, geen sprietje de verkeerde kant op. En waarom...? Omdat het rust geeft in ons hectische bestaan? In andere landen wordt het openbaar groen vaak beheerd met de Franse slag. Ik moet zeggen, dat ziet er wel eens niet uit, wanneer de onkruiden tot je knieën komen. Maar ik wil aangeven dat er een middenweg is tussen chaos en klinische opgeruimdheid.

Gevallen blad verteert echt wel als je het laat liggen onder een boom

Als we nu eens genoeg zouden nemen met wat meer rommel. En met rommel bedoel ik dan dat de natuur wat meer z'n gang zou moeten kunnen gaan. Gevallen blad verteert echt wel als je het laat liggen onder een boom en dit strooisel komt die boom nog eens ten goede ook. Veel bomen in de stedelijke omgeving zouden deze natuurlijke bijdrage goed kunnen gebruiken en er nog beter bij staan dan ze nu wellicht al doen. Daarom vind ik het zo mooi dat strooisellagen onder bomen in parken langzaam aan hun intrede doen en dat beheerders er begripvol en tevreden over zijn. Ik ga ervan uit dat goed voorbeeld, goed doet volgen.

Beheerders moeten fantasierijker worden en leren controle los te laten

En ook het kostenaspect laat de balans in de goede richting uitslaan. Met kennis van zaken is een strooisellaag (weliswaar zonder dat er wortelschade optreedt) namelijk relatief eenvoudig aan te brengen en relatief goedkoop. Er kunnen vaak voor handen zijnde materialen gebruikt worden, zoals blad of houtsnippers, die anders toch verwerkt of afgezet zouden moeten worden. Dit type 'rommeligheid' verhoogt de sfeer van levendigheid en reflecteert hoe de natuur is: ongeorganiseerd en op organische manier gevormd. Het jaarlijks beheer bestaat eenvoudigweg uit wat onkruidbeheersing en zo nodig aanvullen van de strooisellaag, meer niet. De natuur doet de rest en profiteert er gelijk van mee! Wat wil je nog meer?

De doden zullen een natuurlijkere groene omgeving een verademing vinden

Een beetje meer begrip wil ik, begrip van beheerders én hun omgeving, voor deze 'verrommeling'. Dat is noodzakelijk, anders wordt deze stap - in de goede richting - nooit op grote schaal gezet. Beheerders moeten fantasierijker worden en leren controle loslaten. Op begraafplaatsen ligt men begraven om tot rust te komen en niet om tot in de eeuwigheid in controle te blijven en de touwtjes strak te houden. Degenen die begraven



liggen, zullen een natuurlijkere groene omgeving een verademing vinden. Wat is het toch verhelderend, zo'n vakantie in Frankrijk op een heerlijk rommelige camping, bij een heerlijk rommelig dorpje, met een heerlijk rommelig begraafplaatsje ook nog. Dat geeft pas rust...

Marc Lansink

Marc Lansink is werkzaam bij BTL Bomendienst



Stuur of twitter dit artikel door!

Scan of ga naar:

<http://www.boomzorg.nl/artikel.asp?id=19-4292>