

# Bekentenis



Noemt u eens één onderdeel van de openbare ruimte dat duurzamer is dan een boom?

Ik moet u iets bekennen. Ik ben bang dat ik oud aan het worden ben. Ik krijg steeds meer jeuk van de woordenbrij waarin wij elkaar in deze wereld proberen in te pakken. Die jeuk krijg ik overigens ook van de woordenbrij buiten dit wereldje, maar daar gaat dit stukje niet over. De woorden waar ik op doel hebben verdacht vaak met dingen te maken waar je eigenlijk alleen maar voor kunt zijn. Duurzaamheid is er zo een, burgerparticipatie een andere of certificeren. Allemaal zaken die zo nadrukkelijk en intensief zijn geclaimd, opgeëist en geprofessionaliseerd dat een gewone boerenlul er al heel snel helemaal niets meer van snapt. Wat overigens ook de bedoeling lijkt te zijn. Ik was pasgeleden bij een bijeenkomst waar de drie grote groene keurmerken bij aanwezig waren. De doelgroep bestond hier uit kwekers, maar het effect is overal hetzelfde. De keurmerken waren aan het woord en de kwekers die hun toch waarschijnlijk aanzienlijke salarissen mogen oplevelen, keken alleen maar glazig voor zich uit en snaptten

**Duurzaam is duurzaam omdat het bedrijf in kwestie veel geld geeft aan een aantal keurmerkstempelaars, die nog een schop van een schopel kunnen onderscheiden**

er dus geen drol van. Ikzelf ook niet overigens. Het principe is overal hetzelfde. Voor een bepaald maatschappelijk probleem wordt een instantie verantwoordelijk gesteld, die rondom het probleem een nieuwe papieren werkelijkheid begint te bouwen. En je mag het niet zeggen, maar het lijkt wel alsof de bedoeling hiervan is om gewone stervelingen zoals u en ik onwetend te houden.

Als dit ergens voor geldt, is het wel voor duurzaamheid. Journalist Wouter Klootwijk heeft jaren geleden al eens gezegd: 'Biologisch is biologisch omdat de boer in kwestie veel geld geeft aan een aantal keurmerkstempelaars, die nog geen schopel kunnen vasthouden.' Nou dat kun je dus moeiteloos door vertalen naar duurzaamheid: 'Duurzaam is duurzaam, omdat het bedrijf in kwestie veel geld geeft aan een aantal keurmerkstempelaars, die nog een schop van een schopel kunnen onderscheiden.'

Nu gaat u natuurlijk denken. Die Van Iersel is tegen duurzaamheid. Eigenlijk niet. Ik zou alleen willen dat we duurzaamheid weer terug op de werkvloer konden krijgen. Want laten we nu eerlijk zijn alle mensen, die in Nederland met bomen bezig zijn, zijn toch tig keer duurzamer dan die keurmerkstempelaars. Wij planten bomen waar mensen van kunnen genieten. Noemt u eens één onderdeel van de openbare ruimte dat duurzamer is dan een boom? Een boom kan met de juiste verzorging en voorbereiding makkelijk honderd jaar of meer blijven staan.

Met vriendelijke groet,

Hein van Iersel [hein@nwst.nl](mailto:hein@nwst.nl)  
Hoofdredacteur



**Stuur of twitter dit artikel door!**

Scan of ga naar:

[www.boomzorg.nl/artikel.asp?id=19-4832](http://www.boomzorg.nl/artikel.asp?id=19-4832)