





Enkeltje Venray

Ooit was Venray bekend en berucht vanwege het grote aantal kloosters, internaten en psychiatrische inrichtingen. De term 'Enkeltje Venray' had toen een wel erg letterlijke en bizarre betekenis. Ik kan het weten: ik woonde zeven jaar in een jongensinternaat aan de grens van het oude centrum. Dat centrum herinner ik mij als een kleurloze saaie winkelstraat. Ik ben er dertig jaar niet geweest, maar het verschil kan bijna niet groter. Architect Ruud Dubbeld van MTD landschapsarchitecten tekende een stadscentrum waar de mensen en bomen zich thuis lijken te voelen. Ebben Boomkwekers mocht de bomen leveren. Het sortiment is zeker bijzonder te noemen. Op de foto *Quercus palustris* als leiboom, maar in andere straten in het centrum ook *Sophora japonica*, *Prunus sargentii* 'rancho', *Magnolia kobus*, berken in leivorm en meer bijzondere bomen. Een enkeltje Venray is dus weer de moeite waard.

Foto met dank aan Marco Mouwen, Ebben Boomkwekers
Tekst: Hein van Iersel